



Nalaten aan de Zonnebloem
een waardevolle bijdrage



In deze brochure

Nalaten, een waardevolle bijdrage	3
Deelnemer aan het woord: Gert van der Wolf	4
De Zonnebloem in het kort	5
Deelnemer aan het woord: Vera Nan	6
Nalaten aan de Zonnebloem	7
Deelnemer aan het woord: Ria Neelen	8
U regelt het bij de notaris	9
Uw steun komt precies waar u wilt	10
Antwoordkaart	11

Nalaten, een waardevolle bijdrage

Een gezellig praatje, lekker winkelen, een dagje uit of op vakantie. Zo gewoon en toch bijzonder voor mensen met een lichamelijke beperking. Voor hen zijn persoonlijk contact en erop uit trekken niet altijd vanzelfsprekend. De Zonnebloem helpt. Onze vrijwilligers komen bij mensen thuis, organiseren allerlei activiteiten en zorgen voor de nodige (verpleegkundige) begeleiding tijdens aangepaste vakanties. Zodat mensen met een lichamelijke beperking – jong en oud – onder de mensen komen, leuke dingen doen en kunnen genieten van het leven. En dat is waardevol.

Om dit betekenisvolle werk te kunnen blijven doen is geld nodig. Met uw nalatenschap kunt u daar een steentje aan bijdragen. In deze brochure leest u hoe u dat kunt regelen. En hoe gemakkelijk dat gaat.



“Door de Zonnebloem leer ik mensen kennen”

Gert van der Wolf: “Ik ben geen type om achter de geraniums te gaan zitten, maar als ik erop uit trek, ben ik wel vaak op mezelf aangewezen. Ik vind het leuk om ook eens andere mensen van mijn eigen leeftijd te ontmoeten. Ik vond het best eng om de eerste keer met de Zonnebloem mee te gaan, maar ik ben heel goed opgevangen. Inmiddels is de Zonnebloem belangrijk voor mij. Het is één van mijn belangrijkste sociale kanalen. Zo leer ik mensen kennen.”



De Zonnebloem in het kort

Bij de Zonnebloem draait het om mensen. Al meer dan 65 jaar. We brengen ze bij elkaar. Staan voor ze klaar. En zetten alles op alles om mensen met een handicap een onvergetelijke dag te bezorgen. Een lichamelijke beperking hoeft wat ons betreft nooit een belemmering te zijn.

Contacten leggen. Gezelligheid brengen. Activiteiten organiseren. En vakanties mogelijk maken. Zo laat de Zonnebloem mensen volop van het leven genieten. Ieder jaar gaan duizenden mensen – ondanks hun vaak zeer ernstige lichamelijke beperkingen – mee op een aangepaste vakantie. Waaronder de vaarvakanties met ons eigen vakantieschip MPS de Zonnebloem. Ook organiseren we bijvoorbeeld stranddagen met speciale rolstoelen. Even heerlijk uitwaaien. Dat is voor mensen met een lichamelijke beperking vaak onmogelijk om zelfstandig te ondernemen. Zo kunnen we grote en kleine wensen van mensen met een lichamelijke beperking vervullen. En kunnen zij gewoon deelnemen aan activiteiten die het leven zo leuk maken. Bij de Zonnebloem zeggen we niet voor niets: 'Er kan zoveel meer dan je denkt'.

De Zonnebloem is altijd dichtbij

In vrijwel elke stad of elk dorp is een afdeling van de Zonnebloem actief. Ook bij u in de buurt. Ga naar zonnebloem.nl, vul uw postcode in en zie in één oogopslag waar we te vinden zijn.

De Zonnebloem in cijfers

Per jaar maken **155.000** mensen met een lichamelijke beperking gebruik van de diensten van de Zonnebloem. **72.500** mensen krijgen regelmatig bezoek aan huis. Ruim **8.100** mensen gaan mee met een aangepaste vakantie. De ruim **41.000** Zonnebloemvrijwilligers en **500.000** donateurs maken dit allemaal mogelijk.

Bron: jaarverslag 2013

“Meedoen, dat geeft een fantastisch gevoel”

Vera Nan: “Ik ben een echt natuurmens en sociaal ingesteld. Het liefst zou ik er samen met anderen vaak op uit trekken. Ik ben geboren met een open ruggetje en ben daardoor maar 1,20 meter lang. Dat zorgt ervoor dat ik veel dingen in mijn eentje doe. Ik wil namelijk niet dat anderen hun tempo moeten aanpassen aan mijn korte benen. De Zonnebloem is voor mij een lot uit de loterij. Ik heb zo genoten van mijn vakantie in Lemele. Ik werd door lieve vrijwilligers geduwd in een rolstoel. Zo kon ik iedereen gemakkelijk bijhouden. We hebben een drukke markt bezocht. En tijdens een wandeling kon ik net als de anderen een schaapskudde van dichtbij meemaken. Iets wat ik in mijn eentje nooit zou durven. Ik kon gewoon meedoen. Met iedereen mee, zonder me anders te voelen. Fantastisch.”



Nalaten aan de Zonnebloem

De Zonnebloem kan haar mooie werk niet alleen doen. Daar is steun voor nodig. En dat kan op veel manieren. U kunt de Zonnebloem bijvoorbeeld in uw testament opnemen. Een hartverwarmend gebaar. Waarmee u ook na uw leven veel voor mensen met een lichamelijke beperking betekent.

Met de Zonnebloem in uw testament geeft u ons werk een geweldige steun in de rug. Elk bedrag, groot of klein, is waardevol. U kunt op drie manieren aan de Zonnebloem nalaten:

1. De Zonnebloem als legataris

U laat een bepaald goed of geldbedrag na aan de Zonnebloem.

2. De Zonnebloem als mede-erfgenaar

U benoemt de Zonnebloem als één van uw erfgenamen. U bepaalt zelf hoe u de nalatenschap onder de erfgenamen verdeelt.

3. De Zonnebloem als enig erfgenaar

Uw volledige nalatenschap gaat naar de Zonnebloem.

De Belastingdienst krijgt niets

Wie erft moet erfbelasting betalen. Maar dat geldt niet voor de Zonnebloem! De Zonnebloem is namelijk een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Dit houdt in dat we geen belasting hoeven te betalen. Iedere cent van uw schenking komt dus goed terecht.

“Het voorlezen was onmisbaar voor mijn blinde moeder”

Thea Bekker: “De laatste jaren van haar leven was mijn moeder blind. Vrijwilligers van de Zonnebloem lazen haar toen elke week voor. Dat betekende heel veel voor haar. Lezen was haar hobby. Het was mooi om te zien hoe fijn ze het had met de vrijwilligers. Dat was voor mij de reden om de Zonnebloem op te nemen in mijn testament.”

“Deze dag vergeet ik nooit meer”

Ria Neelen: “Mijn kleinkinderen komen vaak op bezoek. Maar ze een dagje meenemen is moeilijk. Vanwege mijn elektrische rolstoel moet ik met aangepast vervoer reizen. Dat voelt niet vrij. Je moet vooraf aangeven hoe laat je naar huis wilt. En de kinderen en kleinkinderen kunnen niet mee. We kunnen nooit samen op pad. Nu, met de Zonnebloemauto kan het wel. Een auto waarin ruimte is voor een rolstoel of scootmobiel. Ideaal. Mijn zoon kan rijden, ik zit veilig in mijn rolstoel achterin. En dan kunnen er nog vier kleinkinderen mee. Op naar de Beekse Bergen. Geweldig.”



U regelt het bij de notaris

Voor het opmaken van een testament heeft u een notaris nodig. Deze kan u alles vertellen over de verschillende mogelijkheden. En wat in uw situatie het beste is.

Een testament opmaken: zo eenvoudig is dat

Tijdens het eerste gesprek vertelt u de notaris uw wensen. De notaris informeert u over de mogelijkheden en de kosten. Daarna stelt de notaris een ontwerptekst voor u op. Deze ontvangt u per post of per e-mail, samen met een toelichting. Bij een volgende afspraak kunt u de tekst samen doornemen. Is alles naar wens, dan kunt u het testament ondertekenen.

Een notaris bij u in de buurt

Een afspraak met een notaris is zo gemaakt. Kijk op notaris.nl voor een notaris bij u in de buurt of bel met de Notaristelefoon op 0900 346 93 93 (€ 0,80 per minuut). In het notariaat gelden geen vaste tarieven. Vraag daarom vooraf (bij verschillende notarissen) om een offerte.

Bepaal zelf!

Een testament opmaken is eigenlijk altijd belangrijk. Doet u dat niet, dan bepaalt de wet wat er met uw nalatenschap gebeurt: uw familie komt als eerste in aanmerking voor uw nalatenschap. Heeft u geen bloedverwanten (meer), dan krijgt de staat uw bezittingen. Laat u een testament opmaken, dan bepaalt u zélf wat er gebeurt. U legt er uw persoonlijke wensen wettelijk mee vast. En verandert u van gedachten, dan kunt u uw testament altijd wijzigen.

Uw steun komt precies waar u wilt

De Zonnebloem zet alles op alles om mensen met een lichamelijke beperking een onvergetelijke tijd te bezorgen. Daar is van alles voor nodig. Denk aan aangepast vervoer, medische zorg en de verblijf- en entreekosten van de begeleidende (verpleegkundige) vrijwilligers tijdens vakanties en dagjes uit. Met uw nalatenschap blijven onze bijzondere activiteiten ook in de toekomst mogelijk. Naar wens kunt u uw nalatenschap bestemmen voor onze vakanties, dagactiviteiten of een lokale Zonnebloemafdeling. Uw nalatenschap komt terecht waar u dat wilt.

Wist u dat....

- ondanks de vrijwillige inzet, een vrijwilliger toch kosten met zich meebrengt?
- de (verblijf)kosten van een vakantievrijwilliger gemiddeld € 550 per week bedragen?
- de kosten van een vrijwilliger bij een dagactiviteit al gauw € 30 bedragen?
- er dus veel geld nodig is om mensen met een lichamelijke beperking een fijne tijd te bezorgen?



Nalaten aan de Zonnebloem?

Overweegt u aan de Zonnebloem na te laten? Neem dan contact met ons op. Wij geven u graag vrijblijvend meer informatie. Zodat u een goede afweging kunt maken. U kunt contact met ons opnemen via (076) 564 6464 of via nalaten@zonnebloem.nl. U kunt ook de antwoordkaart invullen en opsturen. Dan nemen wij contact met u op voor een afspraak.



Antwoordkaart

Nalaten aan de Zonnebloem.
Daar wil ik vrijblijvend over praten.

Naam en voorletters.....M/V

Straat en huisnummer.....

Postcode en woonplaats.....

Telefoonnummer..... Mobiel.....

E-mailadres.....

Eventuele opmerkingen.....

Ja, ik wil op de hoogte blijven van de activiteiten van de Zonnebloem.

Stuur deze antwoordkaart, met of zonder antwoordvelop, naar:
Nationale Vereniging de Zonnebloem, Antwoordnummer 261, 4800 VB Breda

Nationale Vereniging de Zonnebloem
Postbus 2100
4800 CC Breda

Telefoon (076) 564 64 64
Fax (076) 564 63 00
www.zonnebloem.nl/nalaten
nalaten@zonnebloem.nl

Er kan zoveel meer dan je denkt



Postzegel
niet nodig

Nationale Vereniging de Zonnebloem
Antwoordnummer 261
4800 VB Breda